



# UITNODIGING

Een boek over onmacht. Of over tijdgenoot worden. Onmacht is een van de meest absolute ervaringen die iemand te beurt kan vallen. In zekere zin valt de ervaring van onmacht te vergelijken met de ervaring van liefde: beide nemen totaal bezit van je. Er is geen voorgeschreven route, geen gids, geen handboek. Met deze gegevens gaat **Christine Gruwez** aan de slag in haar nieuwe boek, dat wordt voorgesteld op:

vrijdag 22 november 2013 om 20u

De Groene Waterman (kelder), Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

*met aansluitend receptie, mogelijkheid tot aankoop en signeren*